



Kerk in Nood
Aide à l'Église en Détresse
Kirche in Not

ACN BELGIË BELGIQUE BELGIEN
LUXEMBOURG LUXEMBURG

www.kerkinood.be

Echo der Liefde

Nr. 7 · Oktober/November 2018
Afgiftekantoor Leuven Masspost
Verschijnt achtmaal per jaar



“Zie het Lam Gods” – Gods wil vervullen: aartsbisschop Kaigama uit Nigeria.

Voor de spirituele strijd hebben wij de machtige wapens die de Heer ons geeft: het geloof dat zich uitdrukt in het gebed, de viering van de Heilige Mis, de sacramentele verzoening, de werken van naastenliefde en de missionaire inzet.

Paus Franciscus, apostolische exhortatie ‘Gaudete et Exultate’

Goede vrienden,

De maand oktober is in het bijzonder aan de wereldmissie gewijd. Het is echter ook de rozenkransmaand. Op het eerste gezicht hebben beide thema's weinig met elkaar gemeen, maar in werkelijkheid zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elke katholieke missie leeft immers volledig vanuit het gebed en het gebed zet degenen die bidden altijd ertoe aan om het Evangelie aan alle mensen te verkondigen.

De wereld van tegenwoordig wordt meer dan ooit door ideo-

logieën geregeerd. We bevinden ons in een spirituele strijd. Het gaat om de overheersing over deze wereld, het gaat erom te weten welke geest in ons en in onze landen moet overheersen. Daarom hebben wij het gebed en een wereldwijde missie heel hard nodig om ervoor te zorgen dat de ware geest zegeviert. Voordat Jezus Zijn apostelen uitzond om het Evangelie te verkondigen, gaf Hij hun de volmacht om de onreine geesten uit te drijven (Marcus 6,7). Ze moesten ‘exorcisten’ zijn die de boze geesten uit de wereld verdreven, zodat de harten van de mensen vrij waren om de nieuwe geest op te nemen. Ook de stichter van *Kerk in Nood*, pater Werenfried,

zag dat vanaf het begin. De taak om de noodlijdende en de vervolgte mensen materieel te helpen tilt ook de gever naar een hoger spiritueel niveau. Het voorkomt misschien zelfs trots en moreel verval. Het medelijden met de armen haalt ons uit onze onverschilligheid, zet ons aan om daden van liefde te stellen en verleent aan onze christelijke geest glans en overredingskracht.



“Wij hebben het gebed en een wereldwijde missie heel hard nodig om ervoor te zorgen dat de ware geest zegeviert.”

De beslissing om trouw te bidden en als missionaris actief te zijn gaat altijd gepaard met een spirituele strijd. Het is de ervaring van ons allen. De duivel wil vooral onze innerlijke drang, onze apostolische ijver en onze durf wegnemen. “Het gebrek aan vurige ijver uit zich in vermoeidheid en ontgoocheling, in routine en nalatigheid, en vooral in een gebrek aan vreugde en hoop”, schrijft de zalige paus Paulus VI in *Evangelii Nuntiandi*. De inzet voor de zaak van God daarentegen doet alle uitvluchten teniet, bijvoorbeeld van hen die in de evangelisatie een schending van de persoonlijke vrijheid zien. Paulus VI vraagt zich terecht af: “Is het dan een misdaad tegen

de vrijheid van de ander wanneer men hem vol vreugde de Blijde Boodschap verkondigt die men zelf door de barmhartigheid van de Heer heeft vernomen? En waarom zouden alleen de leugen en de dwaling, datgene wat omlaag haalt en de pornografie het recht hebben te worden voorgehouden en dikwijls helaas te worden opgelegd door de vernietigende propaganda van de massamedia, door

het gedoogkarakter van de wetten, door de verlegen houding van de goeden en de brutaliteit van de slechten?”

Goede vrienden, laten we ijverige bidders van de Rozenkrans zijn,

opdat door Maria, de eerste missionaris, in ons de ware geest moge zegevieren die de wereld vrede brengt. Laten wij door het gebed en door de daad van liefde de missionarissen aan het front helpen om zich niet door de verkeerde geest te laten beïnvloeden of hun eigen ideeën te verkondigen, maar alleen het grootste en oudste idee, Christus.

In dankbaarheid zegen ik u.

P. Martin M. Barta

P. Martin Maria Barta
Geestelijk Assistent



In vrijheid de waarheid verkondigen: een van de door u geschonken Heilige Missen.



Zich meer inzetten voor de jonge parochi- anen: een vrucht van de bestaanshulp.

Bestaanshulp

Een misintentie is een geldbedrag dat wordt aangeboden om een Heilige Mis op te dragen voor een bepaalde intentie. Genade kan daardoor niet worden afgekocht, maar door de misintentie wordt de verbinding tussen de schenker en het misoffer inniger. Het gebruik gaat terug tot de tweede eeuw. De canons 945 tot 958 van het kerkelijk wetboek regelen de ontvangst, het beheer en de besteding van de misintenties. De bisschop ziet toe op de naleving van de voorschriften.

Al meer dan vijftig jaar verdeelt *Kerk in Nood* misintenties, ondertussen in bijna de hele wereld, maar vooral op plaatsen waar Christus zich in Zijn priesters opnieuw naar Golgotha sleept. In sommige arme landen of landen die vijandig staan tegenover de Kerk kunnen de priesters alleen maar dankzij deze misintenties overleven. De bisschop van het bisdom Inongo (**Congo**) geeft nog een ander argument: misintenties zorgen ook voor een grotere stabiliteit van de priesters in hun missie. Want in een land waar de willekeur van moorddadige en roofzuchtige benden over-

heerst, waar de corruptie elke wet uitholt, waar duistere sekten en oude vormen van bijgeloof steeds meer Christenen in verleiding brengen en waar polygamie en zedelijke verwildering alledaagse verschijnselen zijn, is het voor priesters van de Katholieke Kerk moeilijk om tegen die wantoestanden te prediken en de mensen naar God en naar de waarheid van het leven te leiden. Dit is des te meer het geval wanneer ze op karige giften aangewezen zijn. De misintenties geven hen een zekere onafhankelijkheid en zodoende meer stabiliteit. Zo kunnen ze zich, aldus bis-

schop P. Nkiere Kena, des te intensiever inzetten voor de kinderen in hun parochie. Daarbij komt nog dat het economisch leven in dit op één na grootste bisdom van het land zo diep is gezonken dat het alleen nog maar om overleven gaat. De meeste van de 109 actieve priesters van het bisdom zouden zonder de misintenties op zoek moeten gaan naar werk en naar geld om te kunnen overleven. Andere ondersteuning is er immers niet. Wij helpen met 2.400 Heilige Missen gespreid over het hele jaar, 2.400 ontmoetingen met Christus. In het Grieks-katholieke exarchaat Odessa (**Oekraïne**) gaat het om 1.000 misintenties voor 43 priesters. Wij ondersteunen daarmee niet alleen de priesters, maar ook het pastoraat en het driejarige missieprogramma van het bisdom. Dit programma werpt nu al vruchten af. De parochies zijn levendiger, actiever en vooral de jeugd geeft blijk van veel inzet. Er werden vijf zomerkampen georganiseerd, de talrijke retraites zijn volgeboekt, er werden zes volksmissies uitgevoerd. De misintenties zorgen ervoor dat de priesters meer tijd hebben voor het pastoraat. Ze helpen om de mensen naar God te leiden.

De heilige kerkleraar Johannes van het Kruis wist het: "Hoezeer de mens ook God zoekt, God zoekt de mens nog veel meer". Wij zijn het dichtst bij God in de Eucharistie. Dat is de plek van de werkelijke ontmoeting met God. Het zijn de priesters die deze ontmoeting mogelijk maken en daarom heeft het begrip 'bestaanshulp', die wij hun dankzij de misintenties geven, een bijzonder diepe betekenis. Feitelijk is het een bestaanshulp voor ons allen.



Werkelijke ontmoeting met Christus: misviering in Odessa voor de intentie van een weldoener van Kerk in Nood.



De ernst van het geloof in Brazilië: jonge missionarissen bereiden zich voor.



De vreugde van het geloof in Papoea-Nieuw-Guinea: inculturatie in alle kleuren.

Jongeren zetten zich volop in

De Kerk is jong, zei de heilige Johannes Paulus II en hij nam het initiatief om met de Wereldjongerendagen te beginnen. Zijn opvolgers zetten die nieuwe traditie voort en in oktober zal de bisschoppensynode over jongeren en geloof spreken.

Dit is per definitie een thema van de toekomst. Voor de missie is die toekomst al lang begonnen. In het bisdom Santissima Conceição do Araguaia in het Amazonegebied (**Brazilië**) zijn er 150.000 jongeren, maar slechts weinig priesters die de jeugd spiritueel kunnen begeleiden. En er zijn er nog minder die ook de taal van de jongeren spreken, die hun noden en problemen kennen. Daarom leidt het bisdom al meer dan tien jaar jonge leken-

missionarissen op die de christelijke leer en waarden aan andere jongeren doorgeven. Na een intensieve opleiding van zes weken staan de jonge missionarissen een heel jaar ter beschikking van het bisdom. Ze bezoeken de dorpen, scholen en parochies, ze gaan naar alle uithoeken. Het centrale thema dit jaar is vredeseducatie en beteugeling van het geweld. Maar de missie kost geld. Het transport, het levensonderhoud en het opleidingsmate-

riaal voor de acht missionarissen kosten **9.768 euro**. Dat is weinig, omdat de inzet van de jongeren daarna ook in het dagelijks leven wordt voortgezet. “Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over” (Matteüs 12,34).

Ook in het bisdom Alotau-Sideia in **Papoea-Nieuw-Guinea** nemen jonge mensen leidinggevende functies in het jeugdpastoraat van de parochies op zich. In eigen workshops leren ze bijvoorbeeld, wat inculturatie kan betekenen, wat de theologie van het lichaam is, namelijk een geschenk van God en hoe de sociale netwerken kunnen worden gebruikt voor de evangelisatie. De jongeren betalen voor hun opleiding in natura – met vis en fruit. Meer hebben ze immers niet. Wij passen de ontbrekende **6.000 euro** bij. ●

“De dromen van de seminaristen”

Vier seminaristen bereiden zich in het kleine bisdom Yendi in Ghana op hun wijding voor. Ze koesteren dromen voor hun toekomstige leven met de Heer.

“De eerste droom is de wijding zelf”, aldus Elijah Nakobah. “Niets mag mij daaraan hinderen.” Dan wil hij midden onder de mensen zijn aan wie hij de sacramenten moet toedienen. Hij wil hen bij de veeteelt helpen, hun taal spreken, de communie naar de bejaarden en de zieken brengen en, “indien mogelijk, ook naar de gevangenen gaan. Want ook daar bevinden zich kinderen van God”. Justice Gmabagnan droomt ervan om naast zijn pastorale taken ook bijen te kweken. Er moet ook een weinig honing vloeien voor het volk van God. Joseph Mweyada is

bezield door de wens om “Gods wil te erkennen en die als leidraad door mijn leven te volgen”. Dat zou hij ook dichterbij de jongeren willen brengen door middel van catechese en door het voorbeeld te geven. “Een goede en gezonde vroomheid maakt de hele Kerk sterk.” En Joseph Megbenya koestert de bescheiden droom om na jaren van studie “de mensen te ontmoeten en hun harten voor Christus te openen”. Daarmee wil hij in het pastorale jaar beginnen. Het arme bisdom met zijn droge, woestijnachtige gebieden stelt veel hoop in de semi-



Van het seminarie naar de woestijn-dorpen of overal waar Gods wil hem naartoe brengt: Joseph, een van de vier dragers van hoop.

naristen. Vanwege de grote afstanden hebben ze voor hun pastoraal werk allemaal een bromfiets nodig. Dat is een droom van het bisdom. Die droom kost **6.000 euro**. Dat is een droom die wij in vervulling kunnen doen gaan. ●



De Rozenkrans – band van de wereld



Het begon 12 jaar geleden. Een handvol kinderen kwam onder een boom in Venezuela bijeen om te bidden. De kinderen, die nog geen tien jaar oud waren, baden de Rozenkrans. Voor de wereld. Voor de vrede. Voor hun gezinnen. Maar de kinderen wilden niet langer alleen bidden. Het was de bedoeling dat één miljoen kinderen de Rozenkrans op hetzelfde moment overal ter wereld zouden meebidden. Sindsdien bidden elk jaar op 18 oktober honderdduizenden kinderen de Rozenkrans. De rozenkranscampagne van de kinderen verbindt de wereld met God. De Rozenkrans, aldus de heilige Johannes Paulus II, “brengt ons door het hart van Zijn Moeder in levende verbinding met Jezus”.

Ook dit jaar roept *Kerk in Nood* alle kinderen overal ter wereld op om met de Rozenkrans de Moeder Gods om vrede te vragen, vooral in Irak en in Syrië. Het gebed van de kinderen is machtig. De organisatie van de actie in vele talen kost geld. Daarom vragen we vooral ook de volwassenen om een gift. Opdat nog meer kinderen over deze band die de wereld verbindt horen en meebidden.



Thomas Heine-Geldern
Uitvoerend President

Goede vrienden,

Telkens wanneer ik de kans krijg om over misintenties te vertellen, bemerk ik dat mijn toehoorders verrukt en tegelijk verwonderd zijn wanneer ik hen mag vertellen dat om de 21 seconden ergens ter wereld een Heilige Mis wordt gelezen voor een intentie van een van de weldoeners van onze hulporganisatie. Dit vertrouwen in de kracht van de heilige Eucharistie versterkt niet alleen het geloof van de gever, maar vormt ook een beduidende pijler van de brug van de liefde voor onze noodlijdende broeders en zusters. Voor ontelbare priesters betekent dit niet alleen dat de uitoefening van hun pastorale dienst mogelijk wordt gemaakt, maar ook dat hun vaak straatarme geloofsgemeenschap materieel wordt ondersteund.

Voor die vorm van gebed en giften zou ik u allen willen bedanken, omdat dankzij die misintenties talrijke fakkels van geloof en hoop worden ontstoken en aan de volgende generatie worden doorgegeven. Net die ontwikkeling van de volgende generatie houdt ons ouderen sterk bezig, met een mengeling van vreugde en bezorgdheid. Laten we daarom samen bidden voor de bisschoppensynode die in oktober zal plaatsvinden, opdat met de hulp van de Heilige Geest en vol moed manieren worden gevonden om bij de jongeren het enthousiasme voor Jezus Christus te wekken.

Nood, liefde en dankbaarheid – Uw brieven

Een kleine opdracht

Voor het eerst stuur ik u mijn groeten, want tot op vandaag kende ik uw stichting nauwelijks. Gisteren was ik echter in Fatima en na de Heilige Mis vond ik op een van de banken een achtergelaten exemplaar van uw ‘Echo der Liefde’. Het leek wel op mij te wachten. Aangezien ik nieuwsgierig ben over alles wat met kranten en tijdschriften te maken heeft, dacht ik dat de Heer mij hier had geroepen om mij een kleine opdracht te geven: neem iets van wat je hebt en geef het voor dit doel. Hier ben ik dan!

Een weldoener uit Portugal

Hoe kan iemand daartegen nee zeggen?

Uw brieven en de ‘Echo der Liefde’ getuigen van zoveel medeleven en zijn zo boeiend, pakkend en verfrissend dat men zich afvraagt hoe iemand nee kan zeggen tegen uw urgente vragen. De Liefde van Christus

zet ons aan om te helpen, of niet soms? Bedankt dat u ons toestaat om een klein beetje deel uit te maken van uw buitengewone werk voor onze broeders en zusters in het geloof! Ik bewaar elk nummer van de ‘Echo’ zorgvuldig. Het is een wonderbaarlijke samenvatting van het geloof, de waarheid en de liefde! Nogmaals bedankt!

Een weldoener uit de USA

Gift uit dankbaarheid

Hierbij vindt u een gift van 70 dollar voor kloosterzusters of voor elk ander doel waarvoor het geld nodig is. Ik wil God bedanken omdat ik eindelijk een vast contract als bejaardenverzorgster heb gekregen en daardoor mijn gezin met een stabiel inkomen kan ondersteunen. Doe zo voort met uw schitterend werk! Pater Werenfried zou trots zijn op wat u bereikt hebt.

Een weldoener uit Australië

 Kerk in Nood
Aide à l'Église en Détresse
Kirche in Not

ACN BELGIË BELGIQUE BELGIEN
LUXEMBOURG LUXEMBURG

Giften: op rekening IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB van Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven – tel: 016 39 50 50 – fax: 016 39 50 60 – e-mail: info@kerkinnood.be

U kan genieten van vrijstelling van belastingen op giften gestort in de loop van het jaar en waarvan de som minstens € 40,- bedraagt, indien u stort op rekening IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB van onze zusterorganisatie Hulp en Hoop vzw. Uw gift wordt dan gebruikt voor onze sociale projecten in ontwikkelingslanden. De fiscale attesten worden in de loop van het volgende jaar verstuurd.

Redactie: Jürgen Liminski
Verantwoordelijke uitgever:

ACN International –
Postfach 1209, D-61452 Königstein –
In België: Uma Wijnants, Abdij van Park 5,
B-3001 Leuven – P608135 – De licentia
competentis auctoritatis ecclesiasticae –
ISSN 0252-2543 – Printed in Belgium
www.acn-intl.org