



Kerk in Nood  
Aide à l'Église en Détresse  
Kirche in Not

ACN BELGIË BELGIQUE BELGIEN  
LUXEMBOURG LUXEMBURG

70 jaar  
Kerk in Nood

# Echo der Liefde

Nr. 4 · Mei 2017  
Afgiftekantoor Leuven Masspost  
Verschijnt acht maal per jaar  
[www.kerkinood.be](http://www.kerkinood.be)



*In Gods Geest het  
Allerheiligste naar de  
mensen brengen.  
Dankzij een auto van u.*

**“Bovendien stort de Heilige Geest in hen de kracht uit om het nieuwe van het Evangelie altijd en overal luid en vrijmoedig te verkondigen, ook tegen de stroom in.”**

**Paus Franciscus,  
Apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium**

*Goede vrienden,*

Het is de Heilige Geest die alles bezielt, die het geheim van het innerlijke leven en van de missionaire daadkracht van onze Kerk is. Wij weten dat de Heilige Geest niet ophoudt “het aanzien van de aarde” te vernieuwen. Ook wanneer de geest van de wereld ogenschijnlijk alles vernielt en veroverd, zijn wij toch op weg naar de volheid van het Rijk Gods. Pinksteren vormt het hoogtepunt van het heilswerk. Het is dan ook geen toeval dat in de liturgie Pasen uitmondt in Pinksteren.

Met verbazing stellen wij vast dat alles wat Christus voor ons heeft bewerkstelligd niet in de nevelen van het verleden verdwijnt. De Kerk is geen museum, Jezus is geen historische figuur. Jezus is altijd actueel en tegenwoordig, hier en nu, en wel dankzij de kracht van de Heilige Geest. Het is de Geest van de Verrezenen, de Geest die alles bezielt: het Woord, de sacramenten, de Kerk. De geschiedenis van de Kerk zit vol verrassingen – dat zijn de daden van de Heilige Geest! Hoeveel instellingen die ooit blaakten van leven zijn inmiddels dood en voor altijd verdwenen, terwijl het hart van de Kerk blijft slaan en leven brengt.

Op vele plaatsen lijkt de Kerk vermoeid. Het kan haar aan apostolische geestdrift ontbreken. Het kan gebeuren dat de aanbidding geen prioriteit krijgt en dat de zin voor het heilige, voor de trouw aan de gezonde leer en de bezonnen morele orde in vergetelheid raakt. Het kan zelfs zover gaan dat die gebreken als pastoraal worden beschouwd. Het tegendeel is echter waar. Dat zijn zonder uit-



**“De Heilige Geest maakt het aanzien van de Kerk weer jong, fris en rimpelloos.”**

zondering vruchten van de verwereldlijking. Tegelijk verrast de Heilige Geest met geurige bloesems van heiligheid. Hij maakt het aanzien van de Kerk opnieuw jong, fris en rimpelloos. Zo stellen we vast dat te midden van de geestelijke ellende jongeren prachtige gezinnen stichten of uitgroeien tot schitterende priesters en kloosterlingen. Ze richten het lichaam van de Kerk weer op. Er ontstaan ook nieuwe religieuze gemeenschappen, die trouw willen zijn, terwijl andere innerlijk wegterten, omdat ook in hun binnenste de verwereldlijking woekert waarvoor paus Franciscus ons zo dikwijls waarschuwt.

Onze stichting *Kerk in Nood* moet kunnen begrijpen en onderscheiden wat het werk van de Geest en het werk van de wereld is. Wij mogen niet vergeten dat Pinksteren een missionair feest is! De angst hield de apostelen in de zaal van het Laatste Avondmaal gevangen. De Geest trekt echter alle deuren open en stuurt de apostelen naar buiten, op straat, tot in de meest afgelegen uithoeken van de wereld, om te preken, te dopen en het Woord Gods met daden van barmhartigheid te verkondigen.

Goede vrienden, laten wij ons door het waaien van de Heilige

Geest meevoeren en laten wij ons van binnen vernieuwen om naar buiten toe werkzaam te kunnen zijn voor de Kerk, die in zo vele van onze broeders en zusters noodlijdend is. Moge Maria, de Bruid van de Heilige Geest, voor ons de grootste gave van de hemel, de Heilige Geest zelf afsmecken.

*Mauro Kard. Piacenza*

Mauro kardinaal Piacenza,  
President van Kerk in Nood



# Nieuwe wegen in het oude klooster



**Zing tot de Heer: de gemeenschap tijdens de lofzang.**



**Ook vele jongeren komen regelmatig: kruisweg in de kloostertuin.**



**Tuchomerice: het klooster leeft, maar er blijft nog veel te doen.**

**“God heeft ons niet een geest van vreesachtigheid geschonken, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen” (2 Tim 1,7 e.v.).**

Wat Paulus hier aan Timoteüs schrijft, past in onze tijd. Het vereist moed om in een heidense of gesecculariseerde omgeving van Christus te getuigen. Dat is precies wat de gemeenschap ‘Chemin Neuf’ doet. In 1984 werd ze als katholieke gemeenschap in Lyon gesticht. Vandaag is ze als religieus instituut naar pauselijk recht erkend en is ze in verscheidene landen van Oost-Europa actief, waar ze zich inzet voor de eenheid van de Christenen, voor de eenheid van de gezinnen, voor de eenheid van elke ziel met God. In 1998 schonk de toenmalige Praagse aartsbisschop kardinaal Vlk de gemeenschap het vroegere jezuïetenklooster in Tuchomerice, in de buurt van de **Tsjechische** hoofdstad. Daar nodigen ze echtparen uit om tijdens een ‘Kana-week’ door gebed en dialoog de

genade van het sacrament van het huwelijk opnieuw te ontdekken. Ook bezinningsdagen voor jongeren en jonge volwassenen, gebedsgroepen en een bijbelschool van zeven weekends per jaar, blazen het oude klooster nieuw leven in. De vraag neemt toe. Vele mensen zoeken na decennia van goddeloos communisme en zielloos consumptisme naar een zin en een houvast in het leven. Tijdens straatmissies in Praag en andere steden spreken ze de missionarissen aan en daarna komen ze naar het klooster. De belijdenis van Christus door jonge mensen werkt aanstekelijk.

Die belijdenis heeft gevolgen, niet alleen voor de mensen, maar ook voor het klooster zelf. De gemeenschap heeft al veel geld geïnvesteerd. De dakconstructie werd vernieuwd, de voorgevel gerestaureerd, de gasverwarming hersteld, de vensters vervangen, de kapel ingericht, de riolering gerepareerd. Nu moeten alle leidingen en buizen voor elektriciteit, water en verwarming, die 45 jaar oud zijn, helemaal opnieuw worden aangelegd, een heel dure aangelegenheid. Van de inkomsten uit de cursussen kunnen echter alleen maar de dagelijkse kosten worden gedekt. Wij hebben hulp beloofd (**25.000 euro**). Kunnen wij werkloos toekijken wanneer anderen vol kracht en liefde getuigenis afleggen van Christus? ●

## God is werkzaam in het huis van de Blijde Boodschap

**“Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand 4,20).**

De ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’ in Utena (**Litouwen**) leven volgens deze woorden van Petrus en Johannes. Ze organiseren bezinningsdagen voor jongeren en voor volwassenen. Ze bekommeren zich om vrouwen die abortus hebben gepleegd, om gelovigen en ongelovigen.

Iedereen moet horen en zien hoe God werkzaam is. En velen komen naar het ‘Huis van de Evangelisatie’, ook vele jongeren die geestelijke raad komen vragen of gewoonweg voor het Allerheiligste willen bidden. Het huis heeft een grote uitstraling in de regio. Inmiddels is het te klein geworden en moet het worden verbouwd. Wij hebben daarvoor **15.000 euro** beloofd. We kunnen onmogelijk niet spreken wanneer de goddelijke Voorzienigheid roept. ●





# Opnieuw vreugde in het geloof



**Paus Franciscus verzekert: “Een vernieuwde boodschap biedt aan de gelovigen een nieuwe vreugde in het geloof en een evangeliserende vruchtbaarheid.”**

Van die vruchtbaarheid kunnen de Dominicanessen in Liepaja (**Letland**) getuigen. Hier is, net als in het hele land, slechts 15 procent van de bevolking katholiek, maar toch is er een enorme toestroom naar de haast wekelijkse cursussen van de zusters waarop het geloof wordt verdiept of de geschiedenis van de Kerk wordt behandeld. Daarbij komt een praktisch aanbod dat onze wereld niet begrijpt: vasten. Hier wordt de zin van de ontvouding en het offer nader uitgelegd. 190 vrouwen nemen eraan deel. Vaak gaat het om oudere dames, grootmoeders, die het communisme nog hebben meegemaakt en die beseffen wat het betekent om zich in alle vrijheid over het geloof te kunnen informeren en om dit geloof vrij te kunnen belijden. Het waren die grootmoeders die de woorden van het Evangelie in hun hart bewaarden en levend hielden. Nu frissen ze hun kennis



**Samen bidden maakt sterker: ingetogenheid voor de kribbe in de kerstperiode.**



**De grootste vijand van het geloof is de onwetendheid: onderwijs in Liepaja.**

weer op, om ze aan hun kinderen en kleinkinderen te kunnen doorgeven – en hen te vertellen hoe het was toen men voor het bijwonen van de Heilige Mis de gevangenis of een werkkamp riskeerde en zelfs zijn leven op het spel zette. De kinderen en kleinkinderen kennen die zware tijden van vervolging en dictatuur in de communistische landen immers alleen uit boeken en van horen zeggen.

De verhalen van de grootmoeders wekken het verlangen naar zingeving en innerlijk leven. Dat is geen kwestie van herinnering, het gaat om de toekomst van de jongeren. Tegemoetkomen aan dit menselijk verlangen overstijgt de capaciteit van de Kerk in de Baltische staten. Soms ontbreekt er niet veel, maar voor een klein klooster als dat van de Dominicanessen in Liepaja gaan de kosten voor het lesmateriaal en de organisatie de mogelijkheden van de zusters al te boven. Ze vragen ons om **2.000 euro** steun. En er zijn nog vele gelijksoortige projecten. ●

## Pater John, de Moeder Gods en een nieuwe auto

**Voor pater John Joseph van de parochie Sint-Eugenius van Mazenod in het bisdom Faisalabad (Pakistan) is de werkdruk onmenselijk.**

Hij heeft de zorg voor 243 katholieke gezinnen in 28 dorpen in een straal van meer dan 50 kilometer. Hij probeert elke maand of zelfs elke week in elk dorp een Heilige Mis op te dragen, zorgt voor de ouderen en de gehandicapten, begraaft de overledenen, houdt bijbel- en catechismusbijeenkomsten, leidt panelgesprekken met Moslims, informeert over menselijke vruchtbaarheid en probeert abortus te voorkomen, houdt zich bezig met de school en met de opleiding van jonge leerkrachten, bezoekt Christenen in de gevangenis. Zijn voorganger overleed tijdens de uitoefening van zijn dienst, wellicht stierf hij van uitputting.

Dat schrikt pater John echter niet af. Hij vertrouwt op de Moeder Gods en vraagt ons om hulp voor de aankoop van een nieuwe auto om zijn geloofsgemeenschap ook in de toekomst te kunnen dienen. Zijn oude auto is verroest, zo schrijft hij, en moet steeds opnieuw worden gerepareerd. Hij bidt de Rozenkrans ook liever terwijl hij rijdt dan tijdens het wachten op de takeldienst. Wij hebben hem **11.500 euro** voor een nieuwe auto beloofd. ●



**Wachten op pater John: bijbelgroep in Faisalabad.**



## Dubbele dank voor de mirakelauto

In de parochie wordt hij de 'mirakelauto' genoemd. Dankzij zijn nieuwe voertuig kan pater Henry Magbity van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Genade in het bisdom Makeni (Sierra Leone) immers niet alleen de gebruikelijke diensten in de ver uiteengelegen dorpen vervullen. Hij kan ook het leven van vrouwen en baby's redden. Hij brengt doodzieke kinderen of hoogzwangere vrouwen naar het 28 kilometer verder gelegen ziekenhuis. Pater Henry schrijft: "De auto brengt ons allen, in het bijzonder echter de arme gezinnen, zoveel geluk en zegen dat velen geloven dat hij door God via u naar ons werd gestuurd, opdat wij een voorbeeld nemen aan uw gulheid en zelf ook gul zijn voor anderen." Daarom wil hij de weldoeners in naam van alle gelovigen van de parochie dubbel bedanken: enerzijds voor de auto zelf en voor de diensten die hij bewijst en anderzijds voor het goede voorbeeld dat hij altijd weer geeft.



**Johannes  
Baron  
Heereman,**  
Uitvoerend President

*Goede vrienden,*

*Met grote vreugde hebben wij onlangs een nieuwe priester in onze gemeenschap mogen begroeten. Hij komt uit Nigeria. De Heilige Mis werd gedragen door een diep geloof. Wonderbaarlijk. Er was ook een onuitgesproken gedachte aanwezig: het Westen heeft met de kolonisatie weliswaar uitbuiting, maar ook het Christendom naar Afrika gebracht, een vloek en een zegen. De enige kans om die vloek te overwinnen, is de zegen van het Christendom. Die hoop groeit, we mogen daar zelfs van profiteren dankzij de Afrikaanse priesters in onze parochies.*

*Onze hulp voor Afrika heeft immers effect. Het eigenbelang vormde echter wel niet de aanleiding voor de Afrika-campagne noch voor ons werk in het algemeen, hoe begrijpelijk dit wel zou kunnen zijn gezien het priestertekort en de toenemende problemen van de Kerk in Europa. Ons leidmotief verandert nooit: de liefde, vooral voor de armen en de mensen in nood. Daarin zullen we niet verslappen, omdat we er zeker van zijn dat we op uw steun kunnen rekenen. Zonder uw gulheid zouden wij deze daden van liefde in de hele wereld, niet alleen in Afrika, immers niet kunnen verrichten. Daarvoor bedank ik u altijd opnieuw uit de grond van mijn hart.*

## Nood, liefde en dankbaarheid – Uw brieven

### Lang trouw aan Kerk in Nood

*Mijn neef, die kanunnik was, is begin januari van ons heengegaan en helpt ons nu op zijn manier verder. In de jaren '50 was hij een fervente lezer van 'Echo der Liefde'. Hij was 30 jaar lang als geschenk van het bisdom Bozen-Brixen als missionaris actief in Brazilië. Ik stuur u deze groet en mijn gift ter nagedachtenis van hem, op een moment dat mijn pace-maker mij langzaam laat weten dat mijn leven op deze aarde bijna voorbij is.*

**Een weldoener uit Italië**

### Hartelijke gelukwensen!

*Uw 'Echo der Liefde' kwam net op het juiste moment! Hij helpt mij naar de nood van anderen te kijken, dankbaar te zijn voor alles wat ik heb en de dagelijkse strijd met succes te doorstaan. Het is zo verfrissend om de glimlach te zien op het*

*gezicht van de kloosterlingen die met mensen werken in landen waar terreur heerst. Uw organisatie verricht prachtig werk door ons over hen te vertellen. Hartelijke gelukwensen voor uw dienst in de afgelopen 70 jaar. Het was spannend te lezen hoe alles bij Kerk in Nood begon! God zij geloofd voor onze pausen en voor pater Werenfried, die hun roep heeft beantwoord. Ik wens dat deze mijlpaal in 2017 vele vruchten moge dragen.*

**Een weldoener uit Australië**

### Christelijke solidariteit

*Wij zijn de Kerk. Wanneer een lid van de Kerk gewond is, lijdt het hele lichaam. We moeten in die waarheid van Christus geloven en met onze gebeden en onze middelen helpen, ook wanneer die beperkt zijn.*

**Een weldoener uit Brazilië**



Kerk in Nood  
Aide à l'Église en Détresse  
Kirche in Not

ACN BELGIË BELGIQUE BELGIEN  
LUXEMBOURG LUXEMBURG

**Giften:** op rekening IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB van Kerk in Nood vzw, Abdij van Park 5, 3001 Leuven - tel: 016 39 50 50 - fax: 016 39 50 60 - e-mail: info@kerkinlood.be

U kan genieten van vrijstelling van belastingen op giften gestort in de loop van het jaar en waarvan de som minstens € 40,- bedraagt, indien u stort op rekening IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB van onze zusterorganisatie Hulp en Hoop vzw. Uw gift wordt dan gebruikt voor onze sociale projecten in ontwikkelingslanden. De fiscale attesten worden in de loop van het volgende jaar verstuurd.

**Redactie:** Jürgen Liminski  
**Verantwoordelijke uitgever:**

ACN International –  
Postfach 1209, D-61452 Königstein –  
In België: Uma Wijnants, Abdij van Park 5,  
B-3001 Leuven – P608135 – De licentia  
competentis auctoritatis ecclesiasticae –  
ISSN 0252-2543 - Printed in Belgium  
www.acn-intl.org